

Mijn hobby als vogelliefhebber

Als jonge knaap groeide ik, als nakomertje, op in een slagersgezin te Sint-Joost-ten-Node met ouders, zus en broer. Voor zover ik me herinner hebben wij daar steeds vogels gehouden. Ik spreek hier over de periode 1965-1975. De voorkeur van vader ging uit naar kanaries en dit voornamelijk voor de zang. Hij hield die dan ook apart in een sierkooi naast de werkplaats. Deze kon hij dan horen fluiten als hij werkzaam was in het atelier. Mijn broer en ikzelf hebben er een volière ingericht. Hierin hielden we verschillende soorten vogels, o.a. kleine exoten, parkietjes (peruches), kardinalen en zo meer. Dit was meer voor het Alsdan hadden we ook een Japanse nachtegaal, pracht vogeltje met zijn gefluit. Men kon aan zijn gefluit horen welk weer we konden verwachten, de barometer voor regendagen, top.



Vervolgens is er een pauze geweest van de hobby door onze verhuis naar 't platteland, pensionering van vader, stopzetting van de zaak en mijn huwelijk. Niet getreurd hoor alsdan begon ikzelf met het houden van krombekken nl. goudmantel rosella's en valkparkieten en enkele kanaries. Na verloop van enkele jaren en verhuis naar nieuwe woning hetzelfde stramien met locatie voor vogels in een binnen volière in de kelder. Ik was toen lid van BOF "De Wielewaal" te Sint-Joris-Winge.

Deze club werd door mij verlaten en gewisseld voor de Limburgse Parkieten Club omstreeks 2012. Hier kreeg ik meer voldoening in verband met het houden van parkieten en de contacten die men had op de beurzen die plaatsvonden te Houthalen-Helchteren. Rond die tijd heb ik dan een buitenvolière ingericht voor mijn kromsnavel. Eén geheel van 4 aparte vluchten van 3,5x2,5x1,00.



Hierin had ik roodruggen, kakariki's, valkparkieten en rosella's. In kweekkooien in de kelder kweekte ik ook kanaries, roseicolti's (agaporniden). De voorbije jaren viel de kweek nogal mee, met ups en downs. Ik ben een tevreden hobbyist als de kweek meevalt en het een nul operatie wordt qua verkoop jonge gekweekte vogels, aanschaf van voedsel en aanschaf nieuw kweekvogels.



De microbe zat er zodoende in dat er na het kweekseizoen rond 2018/2019 een bijkomende volière gebouwd werd van 8x3,5 (25m²) verdeeld in 5 vluchten en sluis. Dit jaar dien ik nog een aanpassing te doen aan de vloer teneinde ongedierte te vermijden. Deze laatste hebben 't voorbije seizoen enkele van mijn kweekkoppels niet gespaard evenals hun jongen. Spijtig en een domper op het

voorbije jaar maar we laten de moed niet zakken. Heb intussen reeds enkele nieuwe koppels aangeschaft en kijk uit naar het volgend jaar wat dit brengen zal.

Mijn leuze naar de jeugd, jong geleerd is oud gedaan. Laat de jeugd kennismaken met deze fijne hobby. Geef de fakkel door aan uw kinderen en/of kleinkinderen. Daar geniet je zelf ook van.
Torby.